

In memoriam

dhr. Philip Houben,

een bijzonder mens en ambassadeur van WereldWijd



Afgelopen zondag 23 april bereikte ons het droevige bericht dat dhr. Houben, oud burgemeester van Maastricht, na een kort ziekbed was overleden. Dhr. Houben had een bijzondere binding met Stichting WereldWijd. In het decembernummer 2016 van het infoblad De WereldWijzer stond een interview met dhr. Houben. Dit interview beschreef op welke wijze hij al ruim 25 jaar betrokken was bij de Stichting. Zelf omschreef hij zijn bijdrage als volgt: 'zeg maar iedere keer dat het financieel nodig was had ik een gesprek met Frans Frankhuizen en later Peter Gillissen om te kijken wat er gedaan kon worden'.

Zijn steun ging veel verder dan helpen bij het dichten van financiële gaten. Hij heeft al die jaren WereldWijd vanuit oprechte betrokkenheid geholpen en aan het begin gestaan van de instelling van een Comité van Aanbeveling. Dhr. Houben nam het voortouw om de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Het resultaat was een Comité met zeer betrokken mensen en omvangrijke netwerken. Dit Comité zorgde, vanuit een rol op de achtergrond, dat WereldWijd haar perspectief biedende activiteiten voor asielzoekers kon blijven uitvoeren en verder ontwikkelen. De visie van dhr. Houben hierbij was zorgen dat WereldWijd de erkenning kreeg die zij verdiende en daar hoorde ook een mate van financiële onafhankelijkheid bij.



Eind 2015 raakte dhr. Houben betrokken bij de bouwplannen ten behoeve van het terugkeerproject WereldTools. Steeds meer asielzoekers maken gebruik van dit project om op een duurzame wijze terug te kunnen keren naar het land van herkomst. Dit project kon zich alleen maar verder ontwikkelen als er verantwoorde huisvesting beschikbaar zou zijn. Zoals dhr. Houben in het eerder genoemde interview onder woorden bracht: 'En vergeet niet dat WereldWijd in de loop van hun 32-jarig bestaan door het werk wat ze doet, een heel goede naam, niet alleen in Limburg, maar in heel ons land heeft weten op te bouwen'. Er werd snel een groep gevormd uit het netwerk van dhr. Houben, wat in de wandelgangen van WereldWijd de *adviesclub Houben* genoemd werd. Deze club heeft vervolgens met Peter Gillissen lijnen uitgezet om financiële middelen te verwerven bij stichtingen en fondsen. Daarnaast heeft deze groep, tot op de dag van vandaag, intensief met de staf en het bestuur nagedacht op welke wijze WereldWijd de toekomst met vertrouwen tegemoet kan treden. De voortvarende aanpak heeft er toe geleid dat deze nieuwbouw inmiddels is gerealiseerd. We hadden het voornemen dhr. Houben bij de openingshandeling te betrekken. Dit voornemen krijgt nu helaas een andere vorm.

Wij herdenken dhr. Houben als een aardig, waardig en zeer bijzonder mens. Een belangrijke ambassadeur van stichting WereldWijd is heengegaan.