



Beste lezer, dit is een nieuwsbrief over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. De komende nieuwsbrieven staan in het kader van de veldreis die WereldWijd en IOM naar Kenia en Oeganda hebben gemaakt. Het doel van de reis was om met eigen ogen te zien hoe het met de terugkeerders gaat, wat hun verhaal is, en of de WereldTools kist en de financiële ondersteuning van IOM zinvol is geweest. In deze nieuwsbrief delen we het tiende en elfde van in totaal 15 verhalen.

Tekst: Matje Mattheij. Lay out: Yasser Latif. Foto's: St. WereldWijd & IOM

UITNODIGING OPENING NIEUWBOUW WERELDTOOLS

en de presentatie van de projectresultaten ... Vrijdag 27 oktober 2017, 15.30 uur

In 2015 is Peter Gillissen gestart met de bouw van een nieuwe ruimte voor het WereldTools project. Het is een mooi gebouw en voor de medewerkers en vrijwilligers is het prettig werken in deze nieuwe ruimte. Magazijn en opslag van de kisten onder één dak. Wekelijks keren er mensen met een perspectief vanuit Eckelrade terug naar hun land van herkomst om aldaar een nieuwe start te maken. Nu alles is ingericht wordt het tijd om deze nieuwbouw officieel te openen. Dit willen we samen doen met iedereen die deze nieuwbouw mogelijk heeft gemaakt en alle betrokkenen van WereldWijd. Mocht u in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, dan heten we u van harte welkom bij de opening. De opening zal plaatsvinden op vrijdagmiddag: 27 oktober 2017, van 15.30 tot 18.00 uur. We hebben dan een speciale gast, een jongeman die op 1 november gaat terugkeren en zijn verhaal en toekomstplannen met ons wil delen. Wil je hier bij zijn, stuur dan een mailtje naar ons: info@stichtingwereldwijd.nl.

Mocht je niet kunnen komen of ben je nieuwsgierig? Je kunt een digitaal kijkje nemen in de nieuwbouw door naar de volgende link te gaan: <https://11.bbvms.com/view/video/2848690.html>. Dit is een onlangs uitgezonden documentaire door L1.. Het werk van stichting WereldWijd wordt hierin uitgebreid in beeld gebracht. Maar in echt is het natuurlijk anders! We zien je graag komen.

Leyton Navaa: a businesswoman

We bezoeken Leyton in de middag in een wijk in Kampala, op het warmste deel van de dag. Naar haar verhaal ben ik erg benieuwd, want het laatste bericht wat ik van haar kreeg was zorgwekkend. Ze zou na haar terugkeer zijn opgepakt door de politie in Uganda.

Carol, de medewerkster van het IOM, heeft tijdens de rit naar de wijk Rubaga continue telefonisch contact met Leyton om de juiste plek te vinden waar haar copyshop en business is. En ja hoor, daar is ze: een moderne vrouw van tegen de 40, fel roze bloesje, flitsende bril en een big smile op haar gezicht. We lopen richting haar bedrijfje, kletsend langs de drukke stoffige straat, waar de auto's, busjes en brommers al toeterend nog geen 20 cm langs ons scheuren. Vanuit de verharde weg nog 30 meter een stoffige zandweg in en we zijn er. Aangekomen bij haar business zien we een winkeltje anex copyshop. Het is een bedrijfspandje van maximaal 3x3, de grootte van een partytent..... Maar wat staat Leyton er trots voor! Het is een multifunctioneel winkeltje met van allerlei kantoorartikelen, zeep en ook fruitsap gemaakt met 'onze' professionele blenders. De koelkast gaat open en daar liggen zakjes verdund fruitsap, wat ze zelf in huis gemaakt heeft. En het smaakt prima. We worden ook hartelijk uitgenodigd om door te lopen de woonwijk in, daar ligt haar huis.

Leyton vindt het duidelijk heel gaaf om ons haar zaak te laten zien en er over te vertellen. Ze laat ons ook weten dat je van één business niet kunt leven, dus ze verdient een goed inkomen met van alles. Ze verhuurt appartementen en land en reist tussen Nairobi en Kampala voor business. Ze neemt ons mee naar haar huis een stukje verderop, achterom, ergens door een steegje. Leyton is destijds, tijdens haar terugkeer inderdaad meteen op het vliegveld in Uganda opgepakt door de politie, en heeft een week in de cel gezeten. Daardoor heeft ze veel geld verloren. Uiteindelijk durfde ze haar bedrijf niet in het cen-



trum op te starten, maar is vanuit veiligheidsoverwegingen ergens achteraf gaan wonen en werken. De generator is uit haar huis gestolen en daarom heeft ze nu extra hekken voor en in haar huis gemaakt. In haar huis zie ik foto's van de tijd in het AZC Musselkanaal, waar ze met vrienden in de sneeuw zit. En ook zie ik foto's van haar kinderen. Tegen hen zegt ze: "Let them go out there and discover": laat ze er op uit gaan en ontdekken. Een dochter studeert in Canada, een zoon in Dubai en de derde zoon was afgestudeerd. Zelf heeft ze ook haar kans gegrepen en is er op uitgetrokken. Leyton doet het goed, ze is een echte zakenvrouw en heeft geen spijt van de keuzes die ze in haar leven gemaakt heeft. En voor de kist van WereldWijd is ze echt heel dankbaar. Ze kan heel goed voor haar kinderen zorgen, een man of vader komt er niet aan te pas. Ze reist zelf regelmatig om inkopen te doen in Nairobi, een reis van 12 uur met de bus. Maar dat doet ze met veel plezier, want stil zitten kan deze dame niet. We genieten met z'n allen van een succesverhaal!



Patrick Acaye: 'Holland was good ---I am fair'

Als je in Uganda iemand vraagt: 'How are you', dan is het antwoord altijd: 'I am good'. Bij Patrick, die we gaan opzoeken in het dorp Walakuba, is het antwoord: "I am fair", dat betekent redelijk. We gaan kijken waarom hij niet 'I am good' kan zeggen.

Patrick stapt bij ons in de auto en wijst ons de weg. Vanuit de straat kunnen we een zijarm van het Victoria-meer zien. Patrick is maar enkele maanden in Nederland geweest. Iemand had voor hem geregeld dat hij naar Ecuador zou gaan,

maar op doorreis in Schiphol besloot hij in Nederland te blijven. Daar belandde hij in een detentiecentrum en kon daarna naar het AZC in Echt. Zijn asielaanvraag werd uiteindelijk niet geaccepteerd en hij kreeg te horen dat hij nog maar 28 dagen in Nederland mocht blijven. Hij zegt: 'Holland was good'.

Hij was heel erg bang om de illegaliteit in te duiken, want hij kende niemand. Toen besloot hij om naar huis terug te keren. In het AZC sprak hij veel met Cecile van het COA en zij verwees hem naar WereldWijd. Patrick vertelt me dat Pieter hem geholpen heeft, maar dat is standaard de fout die men maakt als men het over Ed Peters heeft. Patrick vertelt tot in detail hoe hij naar WereldWijd kwam, afgelopen januari. Cecile gaf hem ons nummer, hij kwam met de trein naar Maastricht en daar haalde 'Pieter' hem op. Hij weet dat hij een lang maar goed gesprek had en allerlei papieren moest tekenen.



Bij WereldWijd koos hij er voor om een copyshop te starten, naar voorbeeld van zijn tante in Uganda die dat ook doet. Hij gaat het proberen, maar is niet zeker van de zaak. Als plan B heeft hij een loodgietersbedrijf in gedachte, want dat is zijn beroep. Daarom hebben we voor beide plannen spullen in zijn kist gedaan: een groot professioneel kopieerapparaat en voor een kapitaal aan gratis loodgietersgereedschap. Patrick wacht op zijn kist die onderweg is, op het moment van schrijven krijgen

we de informatie dat de kisten in Kenia op doorreis zijn. Tot dat de kist aankomt doet hij wat kleine loodgieterswerkzaamheden met het bescheiden gereedschap dat hij heeft. Maar als de kist komt dan kan hij aan de slag. Hij heeft overleg met de IOM medewerkers in Kampala en die zullen nog een klein startbedrag aan hem geven om zijn copyshop in te richten. Zijn advies aan anderen is dat als je naar Nederland gaat

niet voor asiel moet gaan. Patrick belooft ons om foto's te sturen als het zover is en we wensen hem enorm veel succes.

Inmiddels heeft hij de kist ontvangen en laat ons via WhatsApp weten: Hello this is Patrick calling from Uganda .I like to thank your very much for being good to me. I received the items on 10/08/2017. thanks may God bless your all.

Als ik hem nu zou opzoeken zou hij misschien wel antwoorden 'I am good'.

Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Matheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true. Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docu-film beschikbaar, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897ZA>

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122.

info@stichtingwereldwijd.nl www.stichtingwereldwijd.nl



AMIF, het Europees Fonds voor
asiel, migratie en integratie
Migratie in beweging

