



Beste lezer, dit is de achtste nieuwsbrief dit jaar over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief aandacht voor de opening van ons nieuwe WereldTools gebouw en natuurlijk ook nog een terugkeerverhaal in het kader van de veldreis die medewerkers van WereldWijd en IOM naar Kenia en Oeganda hebben gemaakt. Het doel van de reis was om met eigen ogen te zien hoe het met de terugkeerders gaat, wat hun verhaal is, en of de WereldTools kist en de financiële ondersteuning van IOM zinvol is geweest. We wensen u veel leesplezier!

Tekst: Matje Mattheij. Lay out: Yasser Latif. Foto's : St. WereldWijd & IOM

De opening van het nieuwe gebouw

Op vrijdag 27 oktober was de opening van het nieuwe gebouw voor het project WereldTools. Ook al is onze locatie in het kleine Eckelrade, we helpen mensen die zich van overal in Nederland bij ons aanmelden. We krijgen daarvoor veel erkenning en zijn nog steeds trots op het feit dat we vorig jaar een internationale prijs als beste terugkeerproject van de Europese Commissie kregen.

We bieden sinds 1984 ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers met taal- en praktijklessen. Het motto is dat wachten (in bijv. een asielzoekerscentrum) een mens geen

leven waard zijn. Met een WereldTools kist kunnen mensen met opgeheven hoofd terugkeren en je kunt wat betekenen voor je familie en omgeving en soms zelfs anderen aan werk helpen. Jarenlang was terugkeer bij vluchtelingen en asielzoekers een taboe, maar Stichting WereldWijd is een pionier geweest om vluchtelingen en asielzoekers die uit alle delen van Nederland helemaal naar Eckelrade komen te steunen met het maken van een nieuwe start. In de meeste gevallen is het niet nodig om een opleiding te volgen om toch in aanmerking te komen voor deelname aan WereldTools. We hebben vele terugkeerders gesteund met alleen een kist met materialen.



Voorzitter Taco Bisscheroux samen met een terugkeerder voor het nieuwe gebouw

goed doet, en datgene wat je kan leren, neemt niemand je af, waar je ook verder in Nederland of elders in de wereld terecht komt.

Het WereldTools project is ooit gestart met een jongeman uit Liberia die bij Stichting WereldWijd zijn lasdiploma haalde. Hij was zijn verblijf in Nederland zat en wilde terug naar huis, naar zijn land van herkomst. Met alleen een diploma kon hij niet veel, maar wel met een kist met gereedschap. Daarmee startte hij zijn eigen lasbedrijf. Sindsdien heeft Stichting WereldWijd meer dan 460 mensen uit 46 verschillende landen geholpen met het opstarten van een klein bedrijf. Niet met geld, maar met een grote kist van een kubieke meter, gevuld met nieuwe en tweedehandsmaterialen die gedoneerd worden door particulieren, bedrijven en andere organisaties. Stichting WereldWijd zoekt daarom continue naar gebruikte materialen die een tweede

In het verleden werden de kisten gevuld en opgeslagen in de verschillende lokalen van Stichting WereldWijd. De oude gebouwen waren aan vervanging toe en Peter Gillissen, oprichter van Stichting WereldWijd, heeft sponsors bereid gevonden om een nieuwe houtskelbouw te realiseren. Het is een mooi gebouw en voor de medewerkers en vrijwilligers is het prettig werken in deze nieuwe ruimte. Magazijn, werkruimte en opslag van de kisten onder één dak. Nu alles is ingericht wordt het tijd om deze nieuwbouw officieel te openen. Dit willen we samen doen met iedereen die deze nieuwbouw mogelijk heeft gemaakt en alle betrokkenen van WereldWijd. Vooral ook veel dank aan iedereen die hier op vrijwillige basis een bijdrage aan heeft geleverd!



Coördinator Peter Gillissen sluit samen met een terugkeerder een WereldTools kist



Charles Kalema: een winkel in bouwmaterialen

Het is alweer ruim 4 jaar geleden dat Charles voor een intake gesprek naar WereldWijd kwam. Destijds konden de verschillende kleine organisaties die mensen steunen bij terugkeer goed samenwerken en elkaar aanvullen. Charles werd destijds begeleid door Bridge to Better en voor zijn project werd hij doorgestuurd naar Eckelrade omdat hij gebaat was met gereedschap voor een varkensboerderij. Toen we door een achterbuurt van Kampala hobbelden wist ik niet zeker of ik Charles nog wel kon herkennen, het was al lang geleden en ik heb hem een keer ontmoet. Via de IOM medewerkster heeft hij tijdens onze rit telefonisch contact, zodat we hem makkelijker kunnen vinden in de voor ons onoverzichtelijke wijk. En ja hoor, daar zie ik



Charles Kalema en zijn dochter Florence voor hun winkel

niemand in een werkjas zwaaien; we waren bijna aan hem voorbij gereden. Daar staat hij voor zijn hardware shop, een winkel in bouwmaterialen. Met onze grote delegatie van 4 man sterk kunnen we een voor een zijn winkel binnen, want de zaak is en heel klein en afgeladen vol met bouwmaterialen. Ik ben de laatste in de rij nieuwsgierige bezoekers, gewapend met mijn camera. Naast mij staat een knappe jonge dame met prachtig ingevlochten haar. "Hello, how are you?" zeg ik en zij zegt: "Fine thank you". Ze kijkt

verlegen met de hand voor haar mond naar beneden. Haar naam is Florence en ze is een van de dochters van Charles. Charles heeft drie dochters en twee zonen. Ook Florence heeft een mooie werkjas aan. Ze werkt in de zaak van haar vader en als de anderen binnen druk praten en vragen, staat ze op en gaat aan het werk om aan een klant drie grote gele jerrycans met water te verkopen. Ook dat is business in Uganda. Maar de zaak loopt best goed en de familie kan onderhouden worden. Maar vooral: de vader, het hoofd van het gezin, is terug.

Het gemis van thuis en het eindeloos wachten op de juiste papieren en een status in Nederland heeft voor Charles destijds in Nederland ook de das om gedaan. Ook Florence kan zich nog herinneren hoe ze haar vader heel erg miste en het moment dat hij thuiskwam. "I was very happy" zegt ze. Naast vers water verkoopt hij ook nog gekapte steentjes. Charles is heel relaxed en tevreden met waar hij is. Maar hij bedankt ons voor de WereldTools-kist, dat was heel waardevol voor hem. En dat willen we graag horen. Hij is nog steeds van plan om te gaan 'farmen', en ook hem verwijst ik door naar Frank Katumba, de enthousiaste jongeman die een succesvolle kippenfarm in Kampala is gestart. Aan het eind van het bezoek geef ik hem een blik stroopwafels cadeau. Als hij ze ziet begint hij hartelijk te lachen en herkent ze meteen. Van zo'n bezoek wordt je gewoon heel blij.



Wladziu van Hugten, vrijwilliger bij WereldWijd, en Charles. Op de achtergrond de voorraad stenen voor verkoop.

Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlmLyLa7U-5ARRHg?disable_polymer=true. Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docu-film beschikbaar, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897ZA>

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122.

info@stichtingwereldwijd.nl

www.stichtingwereldwijd.nl



AMIF, het Europees Fonds voor
asiel, migratie en integratie
Migratie in beweging



Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

