

Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, dit is de tweede nieuwsbrief van 2018 van het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief weer twee terugkeerverhalen. We wensen u veel leesplezier! Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via info@stichtingwereldwijd.nl.
Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij.



Terugkeer naar Afghanistan

In de ruim 14 jaar dat Stichting WereldWijd zich bezig houdt met ondersteuning van vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst, hebben wij slechts één keer een persoon geholpen bij terugkeer naar Afghanistan. Je kunt dus wel spreken van een uitzondering toen ik door IOM gevraagd werd om een gesprek aan te gaan met de Afghaanse Mahmood, een jonge man van 23 jaar die nog in de asielpprocedure zat, maar er toch voor koos om terug te gaan naar zijn geboorteland. Hij sprak nog nauwelijks een woord Nederlands maar gelukkig werd hij tijdens de intake bijgestaan door de Afghaanse familie A. die al 18 jaar in Nederland woonde. Vanuit het noorden van Nederland hadden ze tweehonderd kilometer gereden om het dorpje Eckelrade te vinden.

Ik uitte mijn verbazing dat Mahmood toch terug wilde keren, zeker gezien het feit dat zijn kansen op een verblijfsvergunning nog niet bekeken waren. "Hij heeft heimwee en wil daarom terug, ook al weet hij dat het in Kabul niet goed is", zo vertelde mevrouw A. die goed Nederlands sprak. Stichting WereldWijd houdt zich niet bezig met politieke uitspraken over veiligheid of onveiligheid in landen van herkomst. Tegenover mij zat een jongeman die de keuze had gemaakt om terug te gaan, hoe moeilijk de situatie in zijn eigen land ook is. En ook zulke mensen proberen wij te helpen met het project WereldTools.

Zoals gezegd had WereldWijd slechts één persoon geholpen met terugkeer naar Afghanistan (een shoarmazaak trouwens), dus kon ik niet putten uit een arsenaal van voorbeelden van gerealiseerde projecten in Kabul. Voorts moest ik rekening houden met het gegeven dat transport naar Kabul alleen via de lucht mogelijk is (dus een gelimiteerd aantal kilo's) en dat de inkleding van de kist een "onzeker" moment was in het project omdat Mahmood hier zelf voor moest zorgen. Ook hier kon ik nauwelijks uit ervaringsverhalen putten.

Na enkele ideeën besproken te hebben kwamen werd besloten om een wasserette in combinatie met een reeds bestaand naaiatelier van een vriend te beginnen. Volgens Mahmood kon hij hier wel zijn brood mee gaan verdienen. Hij had zich goed voorbereid op het gesprek en dit al met zijn vriend besproken. We spraken af dat WereldWijd van de in-kind ondersteuning een wasmachine zouden kopen en ook op zoek gingen naar goede tweede hands spullen voor de wasserette en het naaiatelier. Ik zou contact onderhouden met mevrouw A. en haar regelmatig op de hoogte houden van "de buit". Vol vertrouwen reed de familie A. met Mahmood weer tweehonderd kilometer terug. Aan WereldWijd om dit vertrouwen niet te beschamen.

Enkele weken later was de WereldTools-kist voor Mahmood tot aan de nok toe gevuld met een spiksplinternieuwe wasmachine tweedehands naaimachines en toebehoren, strijkijzers, een koffiemachine en magnetron (om de gasten van drank en spijs te voorzien). Ook zaten er vele kleine gereedschappen en huishoudelijke spulletjes in de kist, waaronder zelfs mijn-eigen-strijkplank-van-thuis. Al deze tweedehands materialen worden door de technuten van WereldWijd weer helemaal opgeknapt.

Midden februari vertrok Mahmood terug naar Kabul, de kist volgde al snel zijn spoor. Enkele weken later ontving



ik van mevrouw A. via WhatsApp foto's uit Kabul. Het was Mahmood gelukt om de kist vrij makkelijk en ook voor niet al te hoge kosten door de douane te krijgen. Met het resterende bedrag van de in-kind ondersteuning die hij in Kabul via het IOM kon besteden, heeft hij zijn wasserette/naaiatelier samen met zijn vriend een flinke boost kunnen geven. Aansluiting en uitbreiding van een reeds bestaand bedrijfje is vaak makkelijker dan iets totaal nieuws op te starten. Ook in een land als Afghanistan.



Op de foto links de volle kist klaar voor vertrek bij Stichting WereldWijd en rechts de kist in Kabul bij de ontvanger

Terugkeer met een papegaai

Zoals iedereen wel weet is het doel van het WereldToolsproject om mensen materieel te ondersteunen om in het land van herkomst een nieuwe toekomst op te bouwen. Die toekomst kan bestaan uit het opstarten van een klein bedrijfje of om aan te sluiten bij de familiekring die al een bedrijf heeft. Bij de gesprekken die we daar met



de terugkeerders over voeren is het belangrijkste doel om met de terugkeerder een eenvoudig plan op te stellen welk soort bedrijf er gestart kan worden en welke materialen kunnen helpen. Zo ook voor Mohammed, die terug wilde keren naar Irak; hij werd naar ons doorverwezen door het IOM.

Zoals gebruikelijk haalde ik hem op van het station Maastricht om bij Stichting WereldWijd een intakegesprek te voeren. Na twee straten rijden begonnen we te praten. Mohammed sprak gebrekkig Nederlands en zei ineens tegen me: "Ik heb vogel". Ik wist niet zeker of ik het goed verstond en vroeg: "Vogel?... Wat in de lucht vliegt?". "Ja", zegt hij, "Wij praten samen". En toen begreep ik het, Mohammed had een papegaai! Bij WereldWijd aangekomen gingen we samen met Yasser, een vrijwilliger die voor ons tolkt, het echte intakegesprek aan, maar ook daar werd meteen gesproken over of en hoe Mohammed zijn papegaai CoCo in Irak kon krijgen.

Nu kun je je afvragen wat een papegaai met terugkeer te maken heeft, maar in dit geval was het een belangrijk onderdeel van de ondersteuning. Voor Mohammed was CoCo de afgelopen tijd in Nederland een belangrijke vriend. Ik kon het me niet zo goed

voorstellen, maar telkens als ik over zijn vak als edelsmid wilde praten, kwam het verhaal van CoCo weer naar voren. Mohammed was heel kort en duidelijk over wat hij wilde doen in Irak: een sieradenwinkel starten. We stelden een materialenlijst op, en vonden na enig speurwerk ook een bedrijf dat zijn papegaai kon vervoeren. Uiteindelijk is alles goed gelukt en ontving ik WhatsApp berichten van Mohammed dat zowel zijn papegaai als zijn materialen goed waren aangekomen. Voor dit project waren geen gratis edelsmid-materialen beschikbaar, maar wel algemene basisgereedschappen en materialen.

Uiteindelijk is Mohammed een winkel gestart in feestartikelen omdat een sieradenzaak nog niet haalbaar is. Voor Mohammed, die al enige tijd illegaal in Nederland verbleef, is er nu een nieuwe toekomst in zijn land gestart. We zijn blij dat hij deze stap met opgeheven hoofd (en papegaai) heeft kunnen zetten en trots dat we hem konden helpen. We houden contact met hem en zullen ook door het IOM geïnformeerd worden over hoe het verder met hem gaat.



Vanwege de privacy van de deelnemer is de naam gefingeerd en zijn de afbeeldingen bijgesneden.

Meer informatie



Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Matheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd

Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAirmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docufilm beschikbaar, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897za>



Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122.

info@stichtingwereldwijd.nl www.stichtingwereldwijd.nl



AMIF, het Europees Fonds voor
asiel, migratie en integratie
Migratie in beweging



Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

