



Beste lezer, dit is de vierde nieuwsbrief van 2018 van het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief het eerste terugkeerverhaal naar aanleiding van een veldreis van Stichting WereldWijd samen met IOM, die heeft plaatsgevonden van 14 t/m 20 april. Tijdens deze reis hebben wij een aantal bezoeken gebracht aan mensen die zijn teruggekeerd naar Senegal en Gambia. Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via info@stichtingwereldwijd.nl. Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij. Foto's: Stichting WereldWijd en IOM

Tekst: Matje Mattheij en Ed Peters Lay out: Yasser Latif. Foto's: St. WereldWijd & IOM

De terugkeer van Fabakary Ceesay: idealisme contra harde realiteit.

Ons tweede bezoek tijdens de veldreis in Gambia is aan Fabakary Ceesay, een bijzondere terugkeerder van het WereldTools project. Hij had een voor ons ongebruikelijke wens: hij wilde namelijk een persbureau opzetten. We ontmoeten Fabakary langs een drukke weg. Hij zit wat met mensen te kletsen voor een ijzeren poort met een dik hangslot. Blijkbaar is de sleutel zoek want er verschijnt een jongen met een ijzerzaag om het slot open te zagen. Zo gaat dat hier. Hij opent de poort, ik ben erg benieuwd naar zijn bedrijf. Voordat ik verderga wil ik even stilstaan bij de achtergrond van Fabakary. Fabakary is journalist van beroep, een gedreven en gepassioneerd man die het als zijn roeping ziet om misstanden in zijn land aan te pakken. En misstanden waren er volop in Gambia. Het land is 22 jaar geregeerd door een dictator van het zuiverste soort die elke vorm van oppositie en kritiek keihard onderdrukte. Een journalist die het waagde kritisch te zijn speelde letterlijk met zijn leven. Fabakary trok zich hier niets van aan en bleef artikelen schrijven tegen het regime. "I had to run for my life", zo verklaart hij zijn vlucht naar Nederland in 2012. Al snel werd zijn asielaanvraag geaccepteerd en kreeg hij een huis in Lelystad, waarna hij zijn vrouw en 2-jarige dochtertje kon laten overkomen. Fabakary is echter een Gambiaan in hart en



nieren. Hij nam zich voor om, zo snel als de politieke situatie het zou toelaten, naar Gambia terug te keren. "I love my country so much". Begin 2017 was het zo ver. De dictator negeerde de verkiezingsuitslag en bleef regeren zoals hij altijd had gedaan. Een Afrikaanse troepenmacht dwong hem echter te vertrekken. Een burgeroorlog bleef gelukkig uit. In huize Ceesay in Lelystad was het intussen ook onrustig. Fabakary wilde zo snel mogelijk terug, maar zijn vrouw wilde in het veilige Nederland blijven waar hun inmiddels 7-jarige dochter zich al helemaal gesetteld had. "It almost came to a divorce", vertelde Fabakary mij.

Ik ontmoette Fabakary in februari 2017 bij WereldWijd. Hij vertelde mij zijn geschiedenis en dat hij van plan was om een eigen onafhankelijk persbureau op te richten, samen met een tiental collega's die ook het land waren ontvlucht. Hij zocht materialen om dit persbureau mee in te richten: computers, laptops, printers enzovoort. En daarnaast wilde hij graag naaimachines, visnetten en voetbalspullen mee naar Gambia nemen om cadeau te doen aan zijn familie. Een Afrikaan denkt nooit alleen maar aan zichzelf, maar met name aan zijn familie. Enige tijd later stonden drie tot de nok toe gevulde WereldTools kisten klaar voor transport. Fabakary was intussen al op een regenachtige dag in maart 2017 teruggekeerd naar het ongetwijfeld veel warmere Gambia.

Dit alles flitste door mijn hoofd toen de poort naar zijn persbureau werd opengemaakt. De ruimte, een betonnen schuur van circa 8 bij 3 meter, stond vol met computers en printers van WereldWijd. Een A3printer die hij in Banjul had aangeschaft stond in een hoek en bleek niet te functioneren. Wij maken kennis met zijn collega-journalisten. Met zijn zessen proberen ze het persbureau te runnen. Wekelijks brengen ze een krant uit, The Trumpet. Het grootste





probleem was echter het drukken van de krant, zo bleek al snel. Het niet functioneren van de A3printer was een grote tegenslag. Wekelijks de drukkosten moeten ophoesten werd steeds lastiger. Fabakary's collega's zijn van hetzelfde slag als hij. Gedreven en gepassioneerd vertellen ze over hun ervaringen hoe het is om journalist te zijn in Gambia. Nog altijd bestaan er wetten in Gambia die gevaarlijk zijn voor de journalisten. Rijk worden ze zeker niet van het uitbrengen van de krant, integendeel, de drukkosten zijn eigenlijk veel te hoog en er moet geld bijgelegd worden. En dat is niet makkelijk in Afrika. Iedereen is bezig met de struggle for life om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften van de familie. En daar wringt het ook bij Fabakary....

Weer even terug in de tijd....Na zijn terugkeer in 2017 heeft hij met ondersteuning van WereldTools een taxi aangeschaft. Een kennis rijdt voor hem in deze auto, dat is een goede inkomstenbron. Daarnaast heeft hij voor een jaar de huur van een mooi groot huis betaald en een goede (en dus dure) school voor zijn dochter geregeld. Zijn vrouw en dochter waren er eigenlijk tegen om terug te keren, wellicht dat dit een doekje voor het bloeden was. Hij had hier dus veel geld in gestoken. Geld dat hij nu dringend nodig heeft. In maart 2018 is namelijk hun zoonje Momodou geboren. Tijdens de bevalling staakte al het ziekenhuispersoneel en moest Fabakary noodgedwongen de hulp inroepen van particuliere dokters die peperduur zijn. De bevalling verliep zeer moeizaam en het jongetje moest met een keizersnee gehaald worden. Op zulke momenten mis je de Nederlandse gezondheidszorg wel. De keizersnee ging niet goed, met een fikse ontsteking tot

gevolg, wat weer enorme kosten met zich meebracht voor medicatie. Geld dat Fabakary niet meer had.

Terug in het persbureau. Toen mijn collega Matje vroeg of hij blij was dat hij was teruggekeerd gaf hij aan dat hij voor 70% spijt had van zijn besluit, wat ons allen op dat moment verraste. Dit had echter alles te maken met de situatie van zijn vrouw. Hij vroeg ons om mee te gaan naar zijn huis om zijn vrouw te ontmoeten. Voor Gambiaanse be-



gripen liepen we een behoorlijk groot appartement binnen, ruim en lekker koel. Ook hier stonden nog veel spullen uitgestald die WereldWijd hem gedoneerd had. Voor de deur stond ook nog een stoffige ongebruikte auto. Zijn vrouw lag in bed en begroette ons vriendelijk. Iedereen mocht de 3 weken oude Momodou bewonderen. Na het bezoek beloofden wij hem te helpen en in Nederland op zoek te gaan naar een fonds of een stichting die hem kon helpen bij de aanschaf van een A3 kleurenprinter.

Fabakary's prioriteit lag tijdens ons bezoek ergens anders. Hij werd vaak door zijn vrouw gebeld en hij maakte zich grote zorgen om haar. Hij zal zich zeker bewust zijn van het gegeven dat de medische en financiële problemen niet bestaan zouden hebben als hij in Nederland was gebleven. Hij heeft zijn idealen gevolgd om een persbureau op te richten in zijn geliefde Gambia om te strijden voor rechtvaardigheid maar is geconfronteerd met de harde realiteit om te overleven in Afrika.

Zie ook een IOM Publicatie over Fabakary: <https://indd.adobe.com/view/f21ef5ca-33cc-47f2-9696-d24d061d83a6>



OPROEP

Wilt u een donatie geven voor de aanschaf van de A-3 kleurenprinter (en cartridges) voor Fabakary, dan kunt u dit bedrag op het rekeningnummer van stichting WereldWijd storten (IBAN:NL55RABO0113203594) o.v.v. Fabakary

Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlrmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true. Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docu-film beschikbaar, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897zA>

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122.

info@stichtingwereldwijd.nl

www.stichtingwereldwijd.nl



AMIF, het Europees Fonds voor
asiel, migratie en integratie
Migratie in beweging



Dienst terugkeer en vertrek
Ministerie van veiligheid en justitie

