

# Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief vermelden we wederom een terugkeer verhaal naar voor ons een nieuw land en we kijken terug hoe het met een van de terugkeerders gaat.

Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl).

Tekst: Ed Peters en Matje Mattheij. Foto's: Stichting WereldWijd



## De Filipijnen: een nieuw land voor WereldWijd

Tot voor kort stond bij Stichting WereldWijd de teller wat betreft landen waar we terugkeerondersteuning bieden op 53. Onlangs is land nummer 54 erbij gekomen. Enkele weken geleden hadden we, op doorverwijzing van de IOM, een intakegesprek met het echtpaar Amor (wat een mooie naam). Ongeveer 3,5 jaar geleden hadden ze huis en haard verlaten en hun 2 kleine kinderen bij opa en oma op de Filipijnen achtergelaten om hun geluk in Nederland te beproeven. Ze hoopten hier geld te kunnen verdienen om hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.



Het stel is tijdens het intakegesprek bijzonder vriendelijk, en ze leggen hun plannen uit: ze willen een internetcafé starten en zouden daar een tiental computers voor kunnen gebruiken. Nou, die hebben we wel staan, sterker nog, we hebben onlangs een mooie partij desktops van de IOM gekregen. Ik vraag goed door of een internetcafé echt wel een kansrijke onderneming kan zijn, gezien de opkomst van de smartphones. Maar op de Filipijnen is dat zeker nog een bedrijf waar je van kunt leven, dus we gaan ervoor. Op naar de computerafdeling waar de pc's aan een deskundige inspectie door de heer Amor onderworpen worden. Hij is heel tevreden en blij, het zijn goede bruikbare computers.



Dan gaan we naar de volgende stap: hoe komen deze computers na terugkeer in handen van de familie Amor?

Ik bel Rohlee de Guzman, een oud-collega van mijn vorige werk bij COS Limburg. Rohlee is Filipijnse, en ze weet me een adres aan de hand te doen van een organisatie gespecialiseerd in transport naar de Filipijnen: voor ons een schot in de roos. We leggen contact en alweer spreek ik een bijzonder vriendelijke Filipijnse dame, die goed uitlegt hoe alles werkt. In dit geval is het niet mogelijk om onze standaard kist van 1m3 op te sturen, maar we krijgen speciale dozen waar we alle materialen in kunnen doen. Ik nodig de terugkeerders uit voor een tweede bezoek, nu om samen met mij de materialen verzendklaar te maken. De familie Amor is zo blij dat we hen kunnen helpen, dat ze heerlijke koekjes voor ons gemaakt hebben. We maken paklijsten, zorgen dat de materialen goed beschermd worden tegen stoten en vallen en in de tussentijd communiceer ik met de IOM over de verdere procedure en de vlucht die door de IOM geboekt wordt. Mijn Filipijnse oud-collega komt ook nog even kennis maken met haar landgenoten, neemt ook weer een zak koekjes mee. Er begint zich langzaam een vooroordeel bij mij te vormen dat alle Filipijnse mensen ten eerste heel erg vriendelijk zijn en ten tweede altijd koekjes meenemen. Dat wordt bevestigd als de transportorganisatie de dozen op komt halen: wat denk je? Eerst een heel vriendelijke communicatie en dan krijg ik inderdaad weer een doos met koekjes.



Ik ontvang via whatsapp foto's van de gezinshereniging op de Filipijnen, ook hier blijkt: home sweet home. Ze zijn blij dat ze terug zijn. Bij deze hebben we de terugkeer met een goed perspectief naar het 54e land gerealiseerd. Dus: weet u mensen die naar de Filipijnen willen terugkeren: wij houden ons aanbevolen!

## Hoe gaat het nu met.....



In de vorige WereldTools nieuwsbrief berichtten we over Camara, die na 4 jaar rondzwerven in Europa uiteindelijk terugkeerde naar zijn land Gambia. Hij wilde een landbouwbedrijf starten op een stuk land wat hij nog had. Terwijl Camara zich in Middelburg voorbereidde op zijn vertrek naar huis, werkten we bij WereldWijd aan zijn kist. Tijdens de intake spraken we over welke materialen hij kon gebruiken. Het gebied waar zijn stuk land ligt is niet voorzien van elektriciteit, dus naast vele handgereedschappen ging er een (benzine) motorzaag



mee in de kist en vele andere niet-elektrische gereedschappen. Camara kwam voor zijn vertrek nog één keer naar WereldWijd om materialen te selecteren en samen met mij de kist in te pakken.

Kort nadat Camara naar Gambia was vertrokken, stuurden wij de kist achter hem aan. Het transport per boot van de kist duurde 5 weken, dat valt voor een boottransport mee. In de tussentijd hielden Camara en ik contact via Whatsapp. In de tijd dat hij op zijn kist wachtte had Camara genoeg te doen: allereerst moest hij natuurlijk weer wennen thuis, maar ook moest hij contact leggen met de IOM die hem zou ondersteunen met zijn re-integratie. Hij startte met het werk aan zijn landbouwproject. Eerst werd het land vrijgemaakt van oude beplanting. Daarna werden er nieuwe jonge boompjes geplant. En van elke vordering appt hij mij een foto. Het is mooi om dat op de voet te volgen. Met dank aan de social media. Zo appt hij mij:

***"Hi, I already start clearing the land. I planted a few cashew trees and mango trees. After fencing I will put more bananas, oranges and many more... Thank you for your support.."***



Op dit moment is Camara op zoek naar een echtgenote. Dat betekent in Afrika dat je voldoende werk en inkomen heeft om een gezin te stichten. Wederom zijn we blij dat we hem konden helpen met het opbouwen van een nieuw leven. Bij WereldWijd gaan we verder met nieuwe kennismakings- en intakegesprekken. En ieder heeft zo zijn eigen verhaal. Op dit moment staat de teller van alle WereldTools cliënten die we in de loop van de jaren gesteund boven de 500.

## Meer informatie



Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl) 043-4083122. Onze website is via de QR-code

(hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: [www.stichtingwereldwijd.nl](http://www.stichtingwereldwijd.nl) of op [www.facebook.com/stichtingwereldwijd](https://www.facebook.com/stichtingwereldwijd). Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld: Kijk hiervoor op [https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlmLyla7U-5ARRHg?disable\\_polymer=true](https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true) Deze film is ook op DVD verkrijgbaar. Tevens is er nog een docufilm beschikbaar, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897zA>

**WereldTools Magazine:** Neem een kijkje op: [https://issuu.com/zipperdesign/docs/were\\_wereldtoosmagazine\\_juli\\_2018\\_1](https://issuu.com/zipperdesign/docs/were_wereldtoosmagazine_juli_2018_1).

*Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RAB00113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-*

*4083122* [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl) [www.stichtingwereldwijd.nl](http://www.stichtingwereldwijd.nl)

