

Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, dit is de Nieuwsbrief van oktober 2023.

In deze brief treft u een verslag aan van de 100^e terugkeerder van project WereldTools. Ook leveren we u, aan de hand van onze ervaring met een verkeerd bezorgde levering in Guinee, het bewijs dat de meeste mensen deugen. En tenslotte geven we u een update over het project WereldWijd-Nigeria.



Veel leesplezier gewenst.

Tekst: Ed Peters en Lore Dijkman. Foto's: Stichting WereldWijd

100^e terugkeerder in project WereldTools 2021-2024

Op 5 september jl. om 14.45 vertrok een vliegtuig vanuit Schiphol naar Manila. Voor ons was dit een bijzondere vlucht omdat Mary-Antoinette, samen met haar zoontje Sebastiaan, in dit vliegtuig zat. Zij is namelijk de 100^e persoon die terugkeert naar haar land van herkomst met behulp van WereldTools 2021-2024.

Mary Antoinette verbleef al heel wat jaren in Nederland, maar nu was het tijd om terug te gaan naar huis. Haar ouders werden een dagje ouder en hun gezondheid werd steeds slechter. Tijd om voor hen en haar familie te gaan zorgen, zo zei ze. Tijdens de rondleiding door het WereldTools-magazijn maakte ik al kennis met enkele familieleden. Mary Antoinette wilde namelijk zo veel mogelijk spulletjes meenemen die door de verschillende familiebedrijfjes gebruikt konden worden. Ter plekke werd via videobellen contact gemaakt met de Filipijnen en vlogen de "thank-you-so-much"-en "God-bless-you's" al door de digitale lucht. De oprechte blijdschap van Mary Antoinette en haar familie was zeer aandoenlijk. Ze konden het niet geloven dat ze al deze spullen gratis en voor niks van WereldWijd kregen. Ik werd er bijna verlegen van. Uiteindelijk had zij een aardig stapeltje materialen en gereedschappen verzameld. Twee van haar broers runden een all-round klusbedrijf, zo vertelde ze. Door deze materialen kunnen ze hun bedrijf een flinke boost geven en zorgen voor extra inkomsten voor de hele familie. Ik beloofde dat er nog een laptop of desktop bij zou komen. Het transport van de dozen gebeurt door Phil 4 You, die dozen op de het door Mary Antoinette opgegeven adres zullen afleveren. Dit wordt alles betaald uit het project. De terugkeerder hoeft hier niet voor te betalen (wat alweer een opgewonden "really?????" tot gevolg had).



Op het moment van dit schrijven is zij dus al vertrokken. De dozen staan klaar voor transport. De volgende vracht richting Manila vindt plaats op 7 oktober a.s. Natuurlijk heb ik al via de whatsapp contact met haar. Ze was zo blij dat ze weer terug was bij haar ouders; "I can't stop crying seeing them".

Al snel werd ik uitgenodigd om toch vooral als het mogelijk was hen te bezoeken. Zij waren niet de eerste teruggekeerde Filipino's die dit vroegen. Wie weet, er is nog een veldreis gepland en opgenomen in dit project en er zijn al 12 personen teruggekeerd de laatste twee jaar. To be continued...

De meeste mensen deugen

Afgelopen maand zat de schrik er flink in toen bleek dat de transportmaatschappij, die we hadden ingeschakeld voor transport naar Guinee, per vergissing een kist had afgeleverd bij de verkeerde deelnemer. Het begon met een telefonisch bericht dat Ed ontving van Cheikh, een deelnemer die in maart was teruggekeerd naar Guinee. Hij stuurde foto's van een mooie, gevulde kist en berichtjes met duizendmaal dank. We vonden dit opmerkelijk want hij had zijn kist al een aantal weken eerder ontvangen. Waren dit oude foto's?



Toen we inzoomden zagen we dat op de sticker van de kist de naam stond van een latere terugkeerder, Abdurahman. Was Cheikh dan misschien betrokken bij de overhandiging? Had hij daarom de foto's gemaakt en gestuurd? Helaas bleek dat de kist bij de verkeerde persoon terecht was gekomen. De transportmaatschappij had per abuis het telefoonnummer van de vorige deelnemer gebeld en, superblij met deze grote meevaller, huurde Cheikh iemand in om de kist samen met hem op te halen. Thuisgekomen was hij zeer ingenomen met de presenten en stuurde Ed zijn dank. Helaas moest hem worden meegedeeld dat deze kist niet voor hem was bestemd en dat er een fout was gemaakt. Ook Abdurahman werd telefonisch van de situatie op de hoogte gesteld. De beide heren waren gelukkig vol begrip en ze

maakten onderling een afspraak om de kist te overhandigen. Abdurahman zou de volgende vrijdag direct naar de hoofdstad afreizen om daar samen met zijn broer de kist op te halen.

Dat weekend ging de telefoon: Abdurahman kreeg Cheikh niet meer telefonisch te pakken. Hij maakte zich ernstige zorgen want, los van de gedoneerde gereedschappen voor zijn landbouwbedrijfje, zat er ook een nieuwe, met eigen budget aangeschafte zonnepaneelset met accu bij. Hij wachtte inmiddels in de hoofdstad al een paar dagen tevergeefs op bericht van Cheikh. De alarmbellen gingen af, want als je in armoede leeft en je krijgt plotseling een mooie kist met gereedschappen en sjeke materialen in handen, dan is het niet moeilijk om je voor te stellen dat je voor de verleiding zwicht om de spullen zelf te gebruiken of te verkopen voor de opbrengst.



Ed bleef zijn vertrouwen in Cheikh uitspreken, maar inmiddels was het maandag en moest Abdurahman alweer



bijna terug naar huis. Er was nog steeds geen contact met Cheikh en het transportbedrijf dat de fout had gemaakt, was onbereikbaar. We maakten al back-up plannen om Abdurahman te compenseren voor de gemiste levering. Inmiddels was ook het IOM gealarmeerd, maar die konden weinig doen aangezien zij niet betrokken waren geweest bij het transport en geen rol hadden gespeeld bij de herintegratie van Cheikh.

Die avond kwam gelukkig het bericht dat er telefonisch contact was geweest tussen Cheikh en Abdurahman. Het bleek dat Cheikh netwerkproblemen had gehad. Abdurahman kon die dag nog komen om zijn kist op te halen. Dolgelukkig kreeg ik hem aan de telefoon. Hij was zo opgelucht dat zijn zonnepaneel in orde was en dat Cheikh een man van eer bleek te zijn. Abdurahman was zeer blij met de gedoneerde gereedschappen, die hij goed kon gebruiken voor zijn pas gekochte stuk land. Cheikh op zijn beurt was heel vriendelijk, terwijl hij toch zelf kosten had gemaakt voor het ophalen van de kist (waarvoor hij nog gecompenseerd gaat worden). Het klonk alsof de heren misschien wel een goede vriendschap aan dit avontuur gaan overhouden.

In ieder geval is de kist nu in de juiste handen gekomen en bleken mijn zorgen ongefundeerd. Zo zie je maar weer; de meeste mensen deugen!

WereldWijd en Nigeria

In het project WereldTools werken we samen met het IOM om de herintegratie van terugkeerders goed te laten verlopen. Hoewel er ontzettend veel goed gaat in het project, komen we soms ook dingen tegen die verbeterd kunnen worden. Zo ontvangen we regelmatig berichten uit Nigeria van terugkeerders die bezorgd zijn dat ze hun *inkind*-budget niet zullen krijgen van het IOM aldaar.

Veel Nigerianen hebben geen goede ervaring met de overheid en plaatselijke ambtenaren. Er heerst daardoor ook wantrouwen naar overige instanties, zelfs die waarmee wij samenwerken, zoals het IOM. Zodra er enige onduidelijkheid is over wanneer en hoe ze hun *inkind*-budget verkrijgen van het IOM, gaan er dan ook allerlei alarmbellen rinkelen. Sommigen worden angstig dat ze hun beloofde budget niet zullen krijgen en dat er regeltjes gemaakt worden waar ze bij staan. We proberen natuurlijk ze telefonisch en via whatsapp bij te staan en uit te leggen wat de regels zijn waar ze aan moeten voldoen en hoe lang de procedure ongeveer kan duren. Toch gaat het niet in alle gevallen soepel in de communicatie en blijven er zorgen hierover de kop opsteken.

Aangezien we regelmatig terugkeerders naar Nigeria assisteren, willen we eraan werken om een en ander soepeler te laten verlopen. Het is al een grote stap om terug te keren naar Nigeria en velen doen dit niet met plezier. Als het dan ook nog eens lang duurt voor hun kist arriveert, worden ze onzeker: “doet Stichting Wereldwijd wel wat ze belooft?”.

Afgelopen voorjaar hebben we de mogelijkheid gehad om IOM-officers uit Lagos te ontmoeten tijdens hun werkbezoek in Amsterdam. We hebben een paar kinken in de kabel ontwaard die we nu vóór proberen te zijn, om teleurstelling bij terugkeer te voorkomen. We vertellen de terugkerende Nigerianen nu heel duidelijk dat het budget uitgegeven moet worden aan zaken voor hun bedrijfje. Ze moeten daarvan bonnen inleveren en dat geld wordt via de bank overgeschreven. Op deze manier kan het geld niet op de zwarte markt gewisseld worden. Dit betekent dat er, door de UN-wisselkoers en de bankkosten, minder overblijft dan met het kleine, contante deel van de terugkeerondersteuning. Dan duurt het in Nigeria ook nog eens drie weken voordat het geld is overgeschreven.

Wij zorgen ervoor dat deze informatie vóór vertrek duidelijk is voor de terugkeerder. We hopen op die manier te voorkomen dat er ter plaatse misverstanden ontstaan en dat ze voor verrassingen te komen staan. Bovendien hopen we iemand op veldreis te kunnen sturen naar Nigeria (indien het veilig genoeg is) om nog beter zicht te krijgen op de situatie aldaar en de obstakels in beeld te kunnen brengen waar onze terugkeerders tegenaan lopen.

Zo blijft het project na al die jaren nog steeds in ontwikkeling en blijven we dit initiatief verbeteren voor al die terugkeerders die hun hoop op een toekomst in Nederland verloren hebben zien gaan.



Informatie over WereldTools



Wij informeren iedereen graag over ons WereldTools-project. Dit kan via onze website: <https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools>. Hier vind je filmpjes, nieuwsbrieven, het WereldTools Infomagazine enzovoorts. Het Infomagazine wordt veel gebruikt en gelezen door zowel terugkeerders als personen en organisaties waarmee we samenwerken. Wie graag een of meerdere gedrukte exemplaren van dit nieuwe WereldTools Infomagazine wil ontvangen, kan een mailtje met adresgegevens sturen naar tools@stichtingwereldwijd.nl.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd. Sta je nog niet op onze mailinglijst, stuur dan een mailtje. Korte updates over wat er speelt bij WereldWijd zijn ook te volgen via: www.facebook.com/stichtingwereldwijd of Instagram: [stichting_wereldwijd_](https://www.instagram.com/stichting_wereldwijd_)



Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekeningnummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122 info@stichtingwereldwijd.nl www.stichtingwereldwijd.nl

